

## Οικονομικά θέματα

### Ι. ΓΚΟΥΜΑΣ

Αδέλφια μου, Μικρομεσαίοι,  
Χρόνια Πολλά και Καλά.

Χαμός στο ίσωμα. Όχι ακριβώς στο ίσωμα, αλλά στην Ευρώπη ολόκληρη.

Οι Έλληνες ξαφνικά, χωρίς οι Ευρωπαίοι να έχουν πάρει είδηση, καταστρέφουν με τα χρέη τους την Ευρωζώνη, το Ευρώ, την ευρωπαϊκή Οικονομία και να το κλάμα και να οι φωνές και να οι απειλές.

Βρε αδέρφια, έλλεος. Είπαμε ότι είσατε κουτόφραγκοι. Αλλά ποτέ δεν πιστέψαμε δύο πράγματα: Πρώτον ότι δε γνωρίζατε τίποτα για τα οικονομικά τεκταινόμενα στην Ελλάδα και δεύτερον ότι μας κάνατε ίδιους με εσάς που χάβετε ό,τι σας λένε οι Ηγεσίες σας.

Γνώριζε ή δε γνώριζε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα δάνεια που παίρναμε; Από πού τα παίρναμε δηλαδή; Από τη Διεθνή παράνομη Μαφία και δε γνωρίζατε τα νούμερα; Φυσικά και όχι. Από τη Νόμιμη Μαφία τη δική σας τα παίρναμε. Από αγγλικές, γαλλικές, γερμανικές τράπεζες, ως επί το πλείστον, και από αμερικάνικες τα παίρναμε. Τα ιδρύματα που έχετε στις χώρες σας με προνομιακό φορολογικό καθεστώς; Αυτές που έχουν και δικά τους κανάλια, εφημερίδες, περιοδικά για να εκβιάζουν και να διαμορφώνουν κλίμα? Τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο, δηλαδή. Απλά πράγματα. Αλλά ναι. Σας στέλναμε οι άθλιοι λάθος στοιχεία και δε μπορούσατε, λένε, να βγάλετε άκρη. Σιγά μη βάλουμε και τα κλάματα που σας αδικήσαμε.

Εδώ, κύριοι, δε συζητάμε τι κάναμε τα χρήματα που δανειστήκαμε. Αυτό το βλέπουμε παρακάτω. Εδώ συζητάμε αν γνωρίζατε και τι γνωρίζατε. Γιατί αν δε γνωρίζατε, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση δε μπορείτε να διοικήσετε, αλλά ούτε τον... Όχι, δε θα το πω, δε θα το πω.

Γνωρίζατε, λοιπόν, και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Αλλά αφού πρώτα μας τα δώσατε για να μας τα πάρετε, τώρα φοβάστε ότι δε αντέχουμε να σας αποπληρώσουμε τα χρωστούμενα και φωνάζετε, γιατί φοβάστε. Μόνο όποιος φοβάται φωνάζει. Οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν λύση.

Έχουμε και λέμε λοιπόν:

- Γέφυρα Ρίου. Πήρατε ή δε πήρατε ευρώ; Πήραν οι Γάλλοι και μάλιστα

πολλά.

- Μετρό. Πήρατε ή δεν πήρατε ευρώ; Πήραν οι Γάλλοι και πάλι.
- Ολυμπιακοί Αγώνες. Καλά 25 δις ρεμούλα με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους να παίρνουν τα περισσότερα.
- Εξοπλισμοί. Αεροπλάνα, υποβρύχια, φρεγάτες, κανόνια. Πήραν ή δεν πήραν ευρώ, για να φυλάμε εμείς τα σύνορα μας, ήες και δεν είναι σύνορα της Ευρώπης;
- Η Ελλάδα εισάγει το 8% της γερμανικής βιομηχανικής παραγωγής ή όχι; Η Siemens και η Daimler, που εκπροσωπούν τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας, έκλεψαν ή δεν έκλεψαν τον Έλληνα υπερτιμολογώντας τα προϊόντα τους;

Τι θέλετε να πιστέψω, ότι το λάδωμα των Ελλήνων αθλητών της κάθε Κυβέρνησης το πλήρωσαν από τα κέρδη τους; Όχι, δεν το πιστεύω. Ο Ελληνικός λαός το πλήρωσε και θα το πληρώνει.

Πού είναι η έντιμη, ηθική και σκληρή κυρία Μέρκελ, να μιλήσει για την αητεία των Βιομηχανιών της, που παγκόσμια λάδωναν για να πουλάνε σε τιμές απείρως μεγαλύτερες από τις κανονικές και να θησαυρίζουν σε βάρος των υπόλοιπων χωρών;

Και εμείς, για να έχουμε καλό ρώτημα, τι παίρνουμε από αυτούς; Επιδότησεις, θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Ναι, αλλά γιατί μας τις δίνουν; Για να μην παράγουμε τίποτα. Γι' αυτό μας λαδώνουν τελικά με τις επιδοτήσεις.

- Μην παράγετε πορτοκάλια. Πάρτε επιδοτήσεις. Πορτοκάλια θα παράγουν οι Ισπανοί.
- Μην παράγετε λάδι και ελιές. Πάρτε επιδοτήσεις. Λάδι θα παράγουν οι Ιταλοί.
- Μην παράγετε ντομάτες. Πάρτε επιδοτήσεις. Ντομάτες θα παράγουν οι...
- Μην παράγετε αγγούρια. Πάρτε επιδοτήσεις. Θα παράγουμε εμείς και εσείς θα κάθεστε πάνω τους!

Συγγνώμη δηλαδή και με το συμπάθιο που έλεγαν και οι παλιοί.

Ποιος καθορίζει με τις αποφάσεις το μέλλον κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Προφανώς, η Ευρώπη με ελάχιστη επέμβαση της κάθε χώρας. Εμείς δηλαδή δεν φταίμε πουθενά; Φυσικά και φταίμε. Δεχτήκαμε τους όρους τους, δεχτήκαμε με χαρά τα λεφτά τους, δεν απαιτήσαμε τίποτα παραπάνω από γενναίες επιδοτήσεις, γίναμε τεμπέληδες, νομίζαμε ότι θα καταναλώνουμε πάντα και

μάλιστα όχι μόνο πάνω από τις δυνατότητές μας, αλλά και πάνω από τις ανάγκες μας. Αλλά έτσι είμαστε σαν λαός. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε, και λοιπά και λοιπά.

Και τώρα, τα λεφτά που δανειστήκαμε τι τα κάναμε; Τι θέλετε να τα κάναμε, βρε αδέλφια; Τα φάγαμε. Όλοι τα φάγαμε; Όλοι, είναι η απάντηση, αλλά όχι σε ίσα μερίδια. Τα πολλιά οι Πολιτικοί και οι δικοί τους, τα λίγα εμείς οι υπόλοιποι. Γιατί αδέλφια, όταν συντηρούμε τουλάχιστον 400.000 δημόσιους υπαλλήλους που δεν χρειαζόμαστε, δεν δανειζόμαστε για να τους πληρώνουμε; Οι υπεράριθμοι, αυτοί δηλαδή που δεν έχουν αντικείμενο, κοστίζουν το χρόνο περίπου 10.000.000.000 ευρώ. Δηλαδή τα 10 τελευταία χρόνια 100 δις ευρώ. Ο δημόσιος υπάλληλος δεν αναζητά τη θέση για να περάσει καλύτερα, εξαργυρώνοντας την ψήφο τη δική του και όλης του της οικογένειας;

Όταν παίρναμε επιχορηγήσεις για επένδυση και δεν τις αξιοποιούσαμε, δεν σπαταλούσαμε χρήμα χωρίς προοπτική;

Όταν οι προμηθευτές του Δημοσίου, με τη δικαιολογία ότι δεν γνώριζαν τότε θα πληρωθούν, αλλά και για να καλύψουν το ρεγάλο, έδιναν και δίνουν τιμές υπερδιπλάσιες από την κανονική, δεν έκλεβαν λιγούλακι και όταν ένωθαν ασφαλείς, ακόμα λίγο περισσότερο;

Οι Δήμαρχοι δεν πούλλαγαν εξυπηρέτηση, όταν γέμιζαν τους Δήμους με φίλους και γνωστούς; Οι φίλοι και οι πελάτες του Δημάρχου δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι, που ευτυχείς πληρωνόμαστε για να πηγαίνουμε να πίνουμε καφέ και να μην κάνουμε τίποτα;

Γι' αυτό σας λέω, όλοι είμαστε στο παιχνίδι και από όλους έγινε η ζημιά.

Βέβαια, άλλοι για να ζήσουν χωρίς να δουλεύουν και άλλοι για να μην ξαναδουλέψουν στη ζωή τους.

Είμαστε σε πραγματικά δύσκολη θέση. Δεν πουλάμε τίποτα. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Δεν έχουμε στρατηγική. Δεν έχουμε Κράτος. Εάν, λοιπόν, δεν αντιληφθούμε ότι έχουμε ευθύνη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα απολύτως και θέλω πραγματικά να γνωρίζετε ότι αν χρεοκοπήσουμε τη νύφη, θα την πληρώσουμε βασικά εμείς οι Μικρομεσαίοι, οι οποίοι είμαστε και χρωμένοι και καταδικασμένοι να μείνουμε χωρίς δουλειά και προοπτική.

Κουράγιο, λοιπόν, υπομονή, προσπάθεια, εκσυγχρονισμό, μείωση των δαπανών και των τιμών και μετά από 3 έως 5 χρόνια βλέπουμε.